



Charter tussen Historische Huizen Gent en de Buren van de Abdij

Wat ons bindt?

De verwondering over de Sint-Baafsabdij als erfgoedsite van Europees formaat en icoon voor het ontstaan van de stad.

Een plek met een maatschappelijke waarde voor de samenleving vandaag, in al haar diversiteit. Een kwetsbare plek ook die met omzichtigheid moet worden benaderd.

Elk vanuit onze eigen missie en visie willen Historische Huizen Gent en de Buren van de Abdij zorg dragen voor deze historische plek en ze verder uitbouwen tot ontmoetingsplaats tussen mensen van nu en geesten uit het verleden, tot open huis waar bezoekers en burensamenkomen. De site is ook altijd een groene oase van rust en verstillingsplek in de stad geweest. We willen die kracht behouden en zo mogelijk versterken. Zo maken we de stad mooier.

Door er samen passende activiteiten te organiseren, en er verhalen uit het verleden en het heden te vertellen dragen we bij tot historisch inzicht, culturele verrijking en sociale samenhang.

Samen gaan we voor

Historische huizen Gent en de Buren van de Abdij willen de site van de Sint-Baafsabdij verder laten uitgroeien tot een internationaal voorbeeld van beheer van historisch erfgoed in een samenwerking van overheid met burgers.

In een inspirerende wisselwerking en in wederzijds respect maken we samen plannen.

We zijn ervan overtuigd dat we elkaar kunnen versterken en een voorbeeld van samenwerking tussen burgers en stadsdiensten zijn.

We streven naar een vertrouwensrelatie waarin we in alle openheid kunnen communiceren over onze ideeën en bekommernissen. We zullen daarom op regelmatige basis samenkomen om onze krachten te bundelen, te plannen en om onze gemeenschappelijke doelen waar te maken.

Concreet hebben we de ambitie om samen de Sint-Baafsabdij regelmatig open te houden, er activiteiten te ontplooiën met respect voor de draagkracht van de site die bijdragen tot een passende beleving door de bezoeker, de dynamiek in de wijk en de stad en de kennis over de geschiedenis en de biodiversiteit van de site. In tijden van klimaatverandering en stedelijke hitte-eilanden is de groene ruimte van de abdijtuin (en de crypte) ook een plaats van verkoeling.

De inspanningen gebeuren met begrip voor ieders eigenheid, mogelijkheden en middelen.

We inspireren elkaar en zoeken samen naar ideeën in nationale en internationale initiatieven om deze samenwerking verder uit te bouwen.

Gent, 1 april 2023

voor Historische Huizen Gent

voor de Buren van de Abdij